



RESULTS!

Nyhedsbrevet fra Amager's International School

I dette nummer:	<p><i>Vi fejrer 33 år! Skolen har undervist elever fra hele verden siden 1985</i></p>
Experimentarium	2
Københavns Middelaldermarked	3
Learning with clay!	3
Koncert i DR Byen	4
Zoologisk Have	4
Børnehaveklassen dyrker grøntsager	5
Den Blå Planet	6
Abstrakt kunst	6
2nd class loves animals!	7
English Lessons: Write for Lives	7
Vigtige skole datoer	8
Kender du en ny elev der skal gå på AIS?	8
Dronning Margrethes fødselsdag	8

Kunst i 6. klasse

Her i 6. klasse arbejder vi på nogle flotte malerier, hvor man skal farve med numre.

Hele klassen arbejder meget koncentreret og nyder det. Malerierne er begyndt at se flotte ud.

Vi takker vores klasselærer og Dorani familien som donerede malerierne.

Saman Javed, 6. klasse elev.









Experimentarium

4. Klasse elever om deres udflugt:

Vi havde en masse sjove aktiviteter i Experimentarium og vi lærte om mange nye ting om kroppen, lys, lyd, robotter og vindenergi.

I udstillingen "Havnen" kunne man selv navigere et stort skib og lære om global varetransport i en kæmpe kuglebane. I "Puls Torvet" der viser vejen til en sund hverdag, vi kunne hoppe, cykle, danse og løbe.

I "Bliv Set i Trafikken" udstillingen, vi kunne se, hvor svært det er at blive set på mørke veje, hvis vi ikke har reflekser på. Vi har haft fantastiske oplevelser med store, flotte og vilde sæbebobler. Det var en meget spændende og lærerig tur.



"Vi har haft fantastiske oplevelser med store, flotte og vilde sæbebobler."

- 4. klasse



*Teknologi er godt indstillet i vores liv, og hvor er det bedste sted at lære om det
- end Experimentarium.*

7. klasse eleverne havde chancen for at lege og lære mere om lys, lyd og mange andre interessante udstillinger relateret til naturvidenskab.

Keryake, naturvidenskabslærer.



7. Klasse elevers success historier.

Yousef: Jeg synes det var en meget god tur. Vi gik direkte hen til UV-stråling og farverne, det var meget interessant. Vi lærte om hvad UV-stråling kan gøre og om farver og hvordan de reflektere sig. Det sjoveste var den mørke tunnel. Man kunne ikke se noget og det var meget sjovt.

Rehman: Det var rigtig sjov, jeg havde aldrig oplever noget som den. Det bedste var de opgaver som vi lavet i grupper og det sjoveste var den mørke tunnel.

Mahad: Turen var fremragende jeg fik virkelig noget ud af det. Stedet var rigtig flot lavet. Det var også rigtig sjovt.

Abdul: Turen til Experimentarium var underholdende. Selve stedet var rigtigt flot, og det var også nyt. Der var mange forskellige og interessante eksperimenter. Vi lærte en masse relateret til fysik/kemi og det var også meget sjovt at lære det.

Giovanni: Det var en god tur, jeg kunne bedste lide lyslabyrinten, specielt lys harpen. Jeg nød alt det jeg lærte.

Nova: Turen til Experimentarium var meget sjovt og hyggeligt. Vi startede med, at blande forskellige farver sammen, og se hvad resultatet var. Vi hyggede os hele dagen derover, og vi ville ønske, at vi kunne være der i længere tid, fordi det var meget sjovt. Jeg håber, at vi kan gå der igen en dag.

Københavns Middelaldermarked

Fredag den 18. maj, var 3. klasse på Københavns Middelaldermarked.

Det var en kæmpe oplevelse for hele klassen, at se ting fra deres historiebog i virkeligheden.

Vi så en riddertunering og et vikingeslag. Eleverne så også hvordan folk gik klædt i de forskellige tidsperioder. Vi så hvordan de sov og hvordan de lavede mad dengang.

Børnene fik også rørt ved et ægte riddersværd.

Eleverne gav udtryk for at det havde været en rigtig god og spændende dag.



Learning with clay!



2nd class love using clay to learn and demonstrate things they have learned in different subjects.

It has been a useful tool for the children and they have also been very creative using it.

"Those who get along in life never really stop studying and learning"

*L. Ron Hubbard
The Way To Happiness*



Koncert i DR byen

Hvad har kæmpe slanger at gøre med musik?

Det fandt 0. klasse ud af da de var til koncert i DR Byen med Dr. Singh og sang og dansede med for at hjælpe med at få slangen til at danse.



Zoologisk Have

På Amager's International School går vi meget op i ikke kun at lære ved at sidde i klassen, at komme ud og opleve ting så tæt på som muligt, for at eleverne får et virkeligt billede af det de lærer om, også det vi kalder "at få masse". Det vil sige at man har en virkelig forståelse af hvordan noget ser ud og føles.

Derfor er Zoologisk Have et fantastisk sted at tage hen for virkelig at forstå dyrene og få masse på dem.

Her kan i se billeder fra 0.-5. klasse på bsøg i Zoo.



Børnehaveklassen dyrker grøntsager

I Børnehaveklassen lærer vi meget om hvordan man er en dygtig elev, går i skole og begynder at passe godt på sig selv.

Det handler både om at sove nok, gå i bad og spise sund mad. For bedre at forstå sundhed, deres egen krop og hvordan naturen fungerer, har vi dyrket vores egne grøntsager. Vi started med små frø, som eleverne såede i spire kasser, og når de blev store nok, rykkede vi dem ud i vores 3 højbede på skolen.

Vi har gulerødder, salat, radiser, ærter, agurker og tomater.

Eleverne passer dem, vander dem i frikarterene og de har selvfølgelig også fået lov til at plante nogle blomster som de får med hjem til sommerferien.



"For bedre at forstå sundhed, deres egen krop og hvordan naturen fungerer, har vi dyrket vores egne grøntsager."



Den Blå Panet

Når man er nabo til et fantastisk sted som Den Blå Planet så er vi fra skolen ofte på besøg for at lære mere om alle de fantastiske fiske arter og dyr de har derude og benytter ofte også skoletjenesten. Billeder fra 2. og 3. klasse.

"Vi lærte at holde krabber og lege med dem. Vi har haft det meget sjovt og vi lærte at der er blæk i en blæksprutte."

Bedirhan, 3. klasse elev



Abstrakt kunst

Abstrakt kunst bliver primært brugt om nonfigurativ kunst, altså malerkunst som ikke forestiller eller efterligner genstande.

Den abstrakte kunst benytter ikke formerne og farverne til at repræsentere noget bestemt ved at ligne dette, men lader dem træde frem i deres egen ret.

Elever i 4. og 5. klasse har lavet mange abstrakte malerier ved at bruge akrylmalning og oliefarve kridt. Her er nogle eksempler.



2nd class loves animals!

Once, Teddy came to visit them in school. They all learned about how to take care of a pet, and how to walk a dog. It has all been very fun!



"They all learned about how to take care of a pet, and how to walk a dog."

English lessons: Write for Lives

Once a year Amnesty International runs a campaign "Write for Lives" whereby they get school children to write to civil rights activists or people who have been wrongly discriminated by the governments of their country. We got to study the cases and then write letters to these people letting them know that they are not alone and that others are thinking about them and stand with them. Several students also had the honor of writing to the heads of state directly on special made post cards, pleading with them to end their violations of the Human Rights. The class took it very seriously and put a lot of effort into it.

A few weeks ago the class got a letter from Amnesty International informing the class that one of the people they had written to, including the president of the country, had been released! This was due to all the letters that were written to him and the president from all around the world!



"A few weeks ago the class got a letter from Amnesty International informing the class that one of the people they had written to, including the president of the country, had been released!"



God sommerferie!

Sidste skoledag fredag den 29. juni til kl. 12:00

Første skoledag mandag den 13. august til kl. 12:00

Kender du en ny elev der skal starte på AIS?

Hvis I har nogle familiemedlemmer/bekendte, der har brug for en plads til deres børn, vil vi meget gerne have kontakt med dem så hurtigt som muligt. Vi har ledige pladser i Børnehaveklassen, 2. og 3. klasse.

Hvis I som sidste år kan anbefale en ny elev til os, og eleven starter her på AIS, får I en gratis måned for et af jeres børn. Det vil sige, hvis I kommer med nye elever til os, kan I også spare lidt skolepenge!

Dronning Margrethes fødselsdag



Mandag den 16. april var 0. og 1. klasse på Amalienborg slotsplads for at fejre Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethes fødselsdag. Traditionen tro kom Dronningen og hendes familie ud på balkonen kl. 12:00 hvor hun vinkede, vi flagede, sang for hende og råbt hurra i kor med flere tusind andre mennesker. Eleverne var i højt humør og det var en skøn oplevelse at tage ind og flage for Dronningen og se den Kongelige Livgarde marchere og spille fødselsdags sang.



Skolens kontor-åbningstider

Mandag – torsdag:

08.00 – 11.00 12.00 – 15.00

Fredag:

Lukket



Amager's International School

Engvej 141

2300 København

32 58 72 42

office@a-i-s.dk